

Inspreekpunten Humanities Campus Leiden

Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, 12 september 2019

Geachte Raadsleden

Dit gedicht is de inspraak van mijn echtgenote Alida Rijnders die helaas ziek is op dit moment.

Eens op een kwade dag

*Eens op een hele kwade dag
Voor altijd blijft die dag berucht
Daar ging het huis van Rembrandt, ach,
En het kwam nooit meer terug*

*Dit tot het groot verdriet van velen
We staren naar wat niet meer is
Voelen het als een groot gemis
Soms is een wond nooit meer te helen*

*Nóg zijn wij met elkaar begaan
Universiteit en gewone mensen
In Humanitas zit toch humáán
Wat kan een bestuur zich beter wensen*

*U allen kúnt u nog vermannen
Verlos u van uw grootse plannen
En sla geen onherstelbaar gat
In de dierbare ziel van onze stad*